

## In Stad

door Jos Jansen op de Haer

## Jan Dits belt aan...



In Galerie Forma Aktua aan Nieuwstad 10 opende zondag de expositie 'Muziek in de galerie'.

Een uur voor de opening was de galerie al volgelopen voor een concert door pianovirtuoos Jasper van 't Hof, vooral in Duitsland een grootheid. Hij werd vorig jaar door het Duitse jazztijdschrift 'Jazz thing' gekozen tot een van de vijf 'European Jazz Legends'.

Na het concert was het tijd voor de schilderijen van Annemarie de Groot, Boudewijn Wolthuis, Caroline van Haagen, Flip Gaasendam, Jan Dits, Jilt Groenendal, Joke Schepers, Klaas Werumeus Buning, Maja van Berkestijn, Marcel Duran, Rein Pol, René Jansen, Ronald Soeliman, Ton Söder en Tony Tapiltu.

Mij beviel vooral het werk van Jan Dits, met name over Chet Baker. Dits: "Buddy Hermans van Forma Aktua is bij mij thuis geweest en hij heeft een keus uit mijn werk gemaakt. Ik heb veel jazzmuzikanten geschilderd. Die gasten hadden niet allemaal van die leuke levens en een van de treurigste levens was het leven van Chet Baker. Op een gegeven moment was hij een junkie. Op twee van mijn schilderijen mist hij ook een tand. Mede daardoor had hij ook zo'n omfloerste toon. Als zanger had hij een soort androgyne stem. De vrouwen smolten voor hem. Hij was een mooie jongen, een beetje James Dean-achtig. Later is hij afgetakeld. Op foto's is dat ook genadeloos te zien. Ik vind dat jazzfoto's in zwart-wit horen. Qua sfeer wilde ik deze schilderijen ook in zwart-wit."

Dits moest vorige week maandag naar Sauwerd om een expositie met zijn werk in te richten. "Ik was een uur te vroeg en besloot in het dorp even langs te gaan bij Hein Pentinga, een oude bekende. Ik belde aan en Hein kwam aan de deur. Hij was helemaal verbijsterd toen hij me zag. Hij had net gehoord dat Toots Thielemans overleden was. Hein zat te staren naar een door mij gemaakt schilderij van Toots Thielemans dat hij ooit van mij gekocht had. En toen ging de bel en stond ik na twaalf jaar voor de deur. Toevalligheid der toevalligheden."



Jan Dits met werk over Chet Baker.



'My funny Valentine', schilderij Jan Dits over Chet Baker.



Aantal exposanten van 'Muziek in de galerie'.